

BIBELLÄSNING OCH BÖN UNDER **pingstnovenan**

När Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det som Fadern hade lovat. Först när de tagit emot den Helige Andes gåva kunde de fullgöra det uppdrag Jesus gett dem. Efter nio dagar av intensiv bön utgöts Anden över deras liv på pingstdagen. Den dagen föddes den kristna kyrkan. Det första bladet skrevs i en historia som ännu pågår och som vi får vara en del av när Andens vind i vår tid blåser över världen.

Apostlarnas niodagarsbön har inspirerat kristna att göra tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst till en period av bön om andlig förnyelse. Under pingstnovenan – ordet *novena* syftar till de nio dagarna – aktualiseras Jesu undervisning om den Helige Ande. Vi påminns om Andens

oumbärliga närvaro och upplivas i vår iver att söka de andliga gåvorna och de kristnas synliga enhet.

När frikyrkoförsamlingarna i Linköping tillsammans med Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby samlas till pingstkongress på Nya Slottet Bjärka-Säby bär vi på en gemensam längtan efter att Anden ska förnya oss och fördjupa vår enhet – för världens liv. I denna skrift får vi vägledning för vår bön och bibelläsning under pingstnovenan. Genom att dag för dag läsa de föreslagna bibeltexterna och låta bönen om Anden fylla våra hjärtan, bereder vi oss tillsammans för en ny pingst.

MARCUS SÖNNERBRANDT
konferensvärd

DAG 1 **Fredag**

Apg 1:1–14

Vänta på det som Fadern har utlovat.

Joh 14:15–26

En Hjälpare som ska vara hos er för alltid.

Utan mig kan ni ingenting göra”, sa Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna inför påsken. När han lämnat dem väntade de därför i bön på den Hjälpare som genom dem skulle göra Kristus känd och trodd i världen. Den Helige Andes uppgift är att ”vittna om mig”, sa Jesus. När vi tar emot Anden blir våra liv en berättelse om Jesus. Vi blir tecken på uppståndelsens verklighet.

Låt oss be: *Kom Helige Ande och gör våra hjärtan brinnande av kärlek till Jesus, så att andra människor ser honom i oss. Hjälp oss att vara uthålliga i vår bön, att alltid vaka och be under tacksägelse och med förväntan tro på dina löften. I Jesu namn. Amen.*

DAG 2 **Lördag**

Apg 8:14–17

De lade händerna på dem, och de fick den Helige Ande.

Mark 1:9–11

Anden kom över Jesus.

Urmönstret för det kristna dopet finner vi i Jesu dop, som var ett dop i vatten och Ande. I samband med dopet i Jordan, sänkte sig Anden över Jesus och han utrustades med de karismatiska gåvor som var nödvändiga för hans tjänst. Det är ”med Guds Ande jag driver ut demonerna”, sa han. Det sätt på vilket Jesu liv som människa är ett ”liv i Anden” gör honom till den främsta förebilden för vårt kristna liv. Utan den Helige Ande blir vår strävan att likna Jesus fruktlös.

Låt oss be: *Kom Helige Ande och uppfyll oss så helt att vi förblir i Jesus vad som än händer. Förvandla våra hjärtan så att vi för varje dag kan likna honom allt mer. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.*

DAG 3 **Söndag**

Apg 10:34–44

Den Helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord.

Luk 4:16–22

Herrens Ande är över mig.

Skriftens viktigaste uppgift är att väcka och bevara vår längtan efter Gud. Vi läser Bibeln inte i första hand för att lära oss något nytt, utan för att läsningen och lyssnandet till Guds ord ska göra våra hjärtan till törstig jord. Den som umgås med Ordet kan inte undgå att fyllas av Anden.

Låt oss be: *Kom Helige Ande och gör oss uppmärksamma och lyssnande när Bibelns ord förkunnas. Förnya vår kärlek till Guds ord, så att evangeliet tränger in i vårt inre och förvandlar oss till allt större Kristuslikhet. Amen.*

DAG 4 **Måndag**

Rom 5:1–8

Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom Anden.

Joh 7:37–40

Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten.

Jesus kom för att vi skulle förenas med honom i hans kärlek till Fadern. ”Jag och Fadern är ett”, sa han. Och han tillade: ”Jag vill att där jag är, där skall också ni vara.” Vi hör hemma i den heliga Treenighetens gemenskap. Andens uppgift är att dra oss in i den kärlek med vilken Fadern älskar Sonen och Sonen Fadern.

Låt oss be: *Kom Helige Ande och förena oss allt innerligare med Jesus Kristus, som nu är förhärligad hos Fadern. Ge oss kraft att följa honom, så att all vår längtan står till att dela den gemenskap han har med sin Fader. Hjälp oss att våga lita på att inget då skall fattas oss. I Jesu namn. Amen.*

DAG 5 **Tisdag**

Rom 8:14–17

Anden ger söners rätt.

Luk 10:21–24

Jag prisar dig, Fader, för att du har uppenbarat detta för den som har ett barns sinne.

Vad Jesus är av naturen, Guds son, blir människan av nåd genom Andens nya liv: Guds söner och döttrar. Vi får som gåva det barnskap som gör oss ”delaktiga av gudomlig natur”, som det heter i Andra Petrusbrevet. ”Ty i bredd med Jesus det mig ställer, ger mig rätt till samma arv som han”, sjunger Lina Sandell om vårt barnskap hos Gud. ”Min Fader och *er* Fader”, säger Jesus. Och aposteln Paulus fyller i: ”Är vi nu barn, så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar.”

Låt oss be: *Kom Helige Ande och öppna våra hjärtan och ögon för det barnskap vi har hos Gud. Hjälp oss att leva i ständig tacksägelse för allt vi har fått i Kristus, så att vi kan förhärliga Fadern tillsammans med Sonen. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.*

DAG 6 **Onsdag**

Rom 8:26–27

Anden vädjar för oss med rop utan ord.

Joh 16:5–7

Det är för ert bästa som jag lämnar er.

Människohjärtat är skapat för bön och förblir rastlöst inom oss tills vi öppnar för honom som bultar på dess dörr. Hemligheten i vår bön är inte de många orden, utan att den Helige Ande får vara bönen källa. När vi saknar ord finns två vägar att vandra i bönen landskap. Den ena är stillhetens väg, den andra är bönen i tungor. I tystnaden såväl som i tungotalet ropar djup till djup. I det ena fallet utan några ord alls, i det andra med ord som bara Gud känner. Målet för vår bön är att vi ska bli ”en enda ande” med Gud.

Låt oss be: *Kom Helige Ande och tänd din eld i våra hjärtan. Fyll vårt inre tomrum med den bön som inte söker något annat än gemenskapen med vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus, så att vi får del av hans kärlek till hela skapelsen. I Jesu namn. Amen.*

DAG 7 **Torsdag**

1 Kor 12:4–13

En och samme Ande fördelar sina gåvor.

Joh 14:23–26

Hjälparen ska påminna er om allt.

Ingen av oss kan ensam spegla fullheten i Jesus Kristus. Det gör vi bara tillsammans genom de gåvor Anden ger åt var och en. Andens gåvor binder oss samman till en enda kropp där var och en har just den plats som Gud har avsett. När våra mänskliga förmågor tas i bruk av den Helige Ande blir vi redskap för Guds kärlek. Öppenhet för Andens liv formar en kyrka som i Jesu efterföljd utger sig för de svaga, de fattiga, de förtryckta och förskjutna.

Låt oss be: *Kom Helige Ande och rena våra hjärtan så att vi på rätt sätt kan ta emot och bruka de gåvor du vill ge oss. Hjälp oss att se varandra som gåvor till den kristna gemenskapen. Ge oss större frimodighet och iver att söka de gåvor genom vilka Guds kraft och vishet kan förvandla vår värld. I Jesu namn. Amen.*

DAG 8 **Fredag**

Gal 5:22–26
Andens frukter.

Joh 16:12–13
Sanningens Ande ska leda er fram till
hela sanningen.

Det kristna livet beskrivs i Bibeln som en kamp mellan den gamla och nya människan. Roten till det som söndrar oss finns i våra hjärtan och kan bara övervinnas med Guds hjälp. Anden kallas Hjälparen därför att han vill bistå oss i vår kamp mot allt det onda som splittrar våra liv och relationer. ”Låt er uppfyllas av Anden”, skriver Paulus. Vi uppmanas att söka en rikare erfarenhet av den Helige Ande för att kunna leva sant, rent och rätt i världen.

Låt oss be: *Kom Helige Ande och öppna mitt hjärta för din närvaro och kraft, så att jag vill det du vill och undgår allt som skiljer mig från dig. I Jesu namn. Amen.*

DAG 9 **Lördag**

Ef 4:30–5:2
Guds Andes kännetecken.

Joh 20:19–23
Han andades på dem och sade:
Ta emot Helig Ande.

Mer än något annat vill Gud vår enhet som kristna och som mänsklighet. Därför bad Jesus innerligt och intensivt för sina lärjungars enhet innan han lämnade dem. ”Jag ber att de alla skall bli ett.” Vi har svårt att leva upp till det Jesus bad om, men varje andlig förnyelse i historien har synliggjort den kristna enheten. När Anden ingjuts i våra hjärtan framträder en gemenskap som inte bygger på likhet eller samsyn, kön eller klass, ras eller parti utan på att vi blivit ”en enda kropp och en enda ande”. Pingsten är en tid när vi på ett särskilt sett ber om alla kristnas synliga enhet.

Låt oss be: *Kom Helige Ande och för samman alla kristna i lovsången till Gud. Ge oss uppriktighet i vår strävan efter förnyelse och försoning. Gör oss alla till ett i tron medan vi vandrar på Kristi väg till himlens härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.*

PINGSTDAGEN **SÖNDAG**

Apg 2:1–11

Alla fylldes av Helig Ande.

Joh 15:11–17

Jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt.

I dag tänder Anden sin eld i lärjungarnas hjärtan! Varje gåva Anden ger är en låga av kärlek, som gör oss delaktiga i Sonens gemenskap med sin Fader. När vi lever av den gemenskapen börjar vi se på världen så som Gud ser den, med oändlig ömhet. Att låta sig uppfyllas av den Helige Ande är därför den största gåva kyrkan kan ge världen. Pingsten gör oss var och en till Kristusbrev, skrivna av den Helige Ande och sända till världen för att berätta om Guds väldiga gärningar!

Låt oss be: *Kom Helige Ande och fyll våra hjärtan med din godhets rikedom. Kom du sanna ljus. Kom du fördolda kraft. Kom du namnlösa glädje. Kom du vårt hopp, som förändrar allt. Hjälp oss att fylla den uppgift som är vår och tjäna alla människor genom Andens gåvor så att vi kan göra din vilja i Kristi efterföljd. I Jesu namn. Amen.*