



1 mars 2021

### *En vandring med lätt packning*

#### *Tredje förutsägelsen om Människosonens lidande*

Han samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.” Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade.

#### *En blind man utanför Jeriko botas*

När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid väggkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.” De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig.” Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: ”Herre, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade: ”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.” Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.

Vid ingången till stora fastan räcker oss kyrkan detta år evangelieberättelsen ur Lukas 18. På den fortsatta vandringen i fastan vill jag ta mer er in i en enkel bibelmeditation över de här scenerna.

Vi kan börja med att konstatera att det inte bara är den blinde mannen som har svårt att se. Ingen av de 12 i lärjungaskaran tycks kunna föreställa sig och se det Jesus berättar för dem kommer att ske. Inte ens den tredje gången de här det.

Ett av fastans mål är att se på mitt eget liv och världen med en klarare blick. Att med urskillningens gåva låta sådant som skymmer sikten träda tillbaka för att ge oss en klarare blick.

Är det något du har sett förut som du behöver se igen? Finns det sådant du behöver se för första gången. Behöver du få syn på någon i din egen packning, din historia dina erfarenheter. Finns det någon vid väggkanten som du behöver se.

Vi ber: *Jesus gör så att jag kan se igen.*

Jesus befinner sig i Jeriko med de tolv när han säger att de skall gå upp till Jerusalem. Det är bokstavligt talat en vandring i motlut de har framför sig. Jeriko ligger 400 meter under havsytan. Jerusalem 800 meter över havsytan. Jesus säger inte att "ni" skall gå och att han skall möta dem på toppen. Nej han går med. Också i kampen. Också när motståndet tilltar och tröttheten gör sig påmind.

Vad krävs för att man skall klara av en vandring i motlut? Det vet varje van fjällvandrare eller Pilgrim. Nyckeln ligger i att vandra med lätt packning och med rätt packning.

Den som är allt för tyngd av sin egen last bär med böjd rygg, sänkt huvud och blicken sänkt i marken.

Behöver du avbörd dig något för att kunna lyfta blicken?

Finns det annat som egentligen borde rymmas i ditt livs ränsel som inte får plats förrän du skapat utrymme för det genom att låta något annat ta mindre plats?

Vi ber: *Jesus hjälp mig att urskilja vad som skall rymmas i min packning. Vilka bördor jag behöver bära och vad jag bör lägga av mig. Hjälp mig att finna det milda oket som är skonsamt att bära.*

Den som vandrar med lätt packning kan också hjälpa någon medvandrare ett stycke genom att avbörd den en del av det som blivit för tungt att bära på egen hand.

Jesus vandrar vägarna fram på ett vis där det uppenbarligen finns utrymme att se den som ingen annan såg. Den blinde tiggaren ser klart med sina inre ögon.

Den blinde tiggaren som själv inte ägde något har givit kyrkan en av de finaste gåvorna. En bödens gåva. Orden *Herre förbarma dig!*

En av fastans praktiker är att ge av det som blivit mig anförtrott till andra. Vi kan också ge av våra böner, ”som ett rökoffer”, när vi lyfter världen och dem som Anden manar oss att be för inför Guds ansikte. Om vi inte själva finner de egna orden har vi fått en bön att böttna i: *Herre förbarma dig! Kyrie Eleison!*

*Herre Jesus Kristus Guds Son, förbarma dig över oss, syndare.*

*Vem manar du mig att be för idag?*

Så frågar Jesus: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?”

Det är en särskilt svår och viktig fråga för den som är mer van att fråga: Vad kan jag göra för Gud? För Guds rike? För andra?

Nu är det framför dig Jesus står, när han frågar:

*Vad vill du att jag skall göra för dig?*

\*\*\*

*Med anledning av ett brev*

Söndagen den 28 februari adresserade församlingsledningen i Pingstkyrkan Linköping ett brev till Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. Brevet bifogas med det här månadsutskicket.

Brevet är skrivet av församlingsledningen och presenterades för församlingen vid ett församlingsmöte söndagen den 28 feb. Lördagen den 6 mars kommer det äga rum ett församlingsforum där församlingen skall samtala vidare om framtiden på Nya Slottet Bjärka-Säby.

Till forumet ämnar kommuniterådet att lämna ett skriftligt svar på det brev vi mottagit.

Under måndagen har vi fått några förtydliganden som gör att vi ser fler nyanser när det gäller vägen framåt än vad brevet i sig självt uttrycker. Dock har vi att förhålla oss till att vissa förändringar är att vänta när det gäller Ekumeniska Kommunitetens och den gudstjänstfirande gemenskapens närvaro på Nya Slottet Bjärka-Säby.

Vi kommenterar inte innehållet i brevet närmare här och nu men inbjuder alla medlemmar och noviser att delta i något av två samtal som hålls med anledning av brevet via Zoom redan nu på **onsdag den 3 mars kl. 19 och torsdag den 4 mars kl. 20.**

## MÅNADSBREV FRÅN EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

Zoommötet leds av Komunitetens föreståndare Jonas Eveborn. Närvarar gör också medlemmar ur vårt råd och styrelse.

Den närmaste tiden kommer det också att äga rum flera uppföljande samtal mellan Kommunitetens styrelse, råd och församlingsledningen samt mellan den gudstjänstfirande gemenskapen och församlingsledningen.

Om du som mottagare av brevet önskar att själv uttrycka några rader till församlingsledningen är du välkommen att göra det genom att skriva ett mail adresserat till de här tre adresserna:

Församlingsföreståndare:  
marcus.sonnerbrandt@pingstlinkoping.se

Vice ordf. församlingen  
per-ola.hellberg@medlem.pingstlinkoping.se

Andre vice ordf. församlingen  
caroline.nyman@medlem.pingstlinkoping.se

*Guds frid*

