



1 maj 2021

En lägesrapport mellan himmel och jord

Tänk att Jesus faktiskt kom tillbaka! Den här världen var inte bara värd att dö för utan också att uppstå till.

Visst hade Jesus kunnat tagit vägen direkt från dödsriket till himlen. I och genom allt förenar Människosonen himlen med jorden. Från ängeln Gabriels besök hos Maria till uppståndelsen och den återkomst vi fortfarande väntar. "Låt din vilja ske på jorden så som i himlen".

Även för den förhärligade Kristus är jorden ett hem.

Vi bör vara vaksamma på den tro som lägger allt fokus på det som är bortom rummet och tiden – i himlen.

...men också på den tro som lägger allt fokus inom rummet och tiden – på jorden. Många kyrkliga sammanhang behöver idag helt säkert återupptäcka att himlen är ett underskattat mål.

Jag tänker ofta på orden som jag för första gången hörde från en pastor i den församling där jag var ungdomsledare som tjugoåring:

”Jag försöker leva mitt liv med huvudet i himlen och fötterna på jorden.”

En god devis i varje kristens lärjungaskap och en hållning vi inte minst igenkänner hos mystikerna genom kyrkans historia.

”Jag är vägen, sanningen och livet.”

Jesus visar inte bara på en väg. Jesus är vägen. Den outgrundlige och ogripbare, den som ”är” uppenbaras i människan Jesus. I barnet. I mästaren. I den lidande. I den uppståndne. I den osynliga närvaron.

”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom.”

”Den som har sett mig har sett Fadern”.

I Jesus har vägen, sanningen och livet inte bara blivit vägmärken eller rösen längs en led, utan blivit ett ansikte, någon man kan samtala med. Någon man kan lyssna till, någon man kan ställa frågor till. Någon man kan dela tystnaden med.

”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?”

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet.”

I tiden mellan uppståndelsen och himmelfärden påminns vi om att ”Vi har sett honom och ingen skall ta vår glädje ifrån oss”.

Till det mänskliga livet hör att leva i spänningen mellan ideal och verklighet. Att tro att kyrkans liv skulle vara fritt från meningsskiljaktigheter, missförstånd och olika idealbilder är att förneka livets grundförutsättningar.

Varje kristen rörelse har en tendens att söka sig tillbaka till det ”ursprungliga” och där tycka sig finna en gemensam grund att vila på. En rättvisande läsning av evangelierna innebär ett abrupt uppvaknande ur varje sådan illusion.

Bibeln är tvärt om mycket realistisk och *transparent*, som vi säger med ett modernt språkbruk, när det gäller slitningar och samarbetssvårigheter även i den ursprungliga lärjungaskaran och den tidigkristna rörelsen. Ett av de mer flagranta exemplen äger rum då himmelens måltid för första gången firas med Jesus själv som celebrant.

Lukasevangeliet 22:14-27

När stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna. Han sade till dem: ”Hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. Jag säger er: jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike.” Man räckte honom en bägare, och han tackade Gud och sade: ”Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er: från denna stund skall jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit.” Sedan tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp som blir offrad för er. Gör detta till minne av mig.” Efter måltiden tog han på samma sätt bägaren och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för er. Dock, den som

förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Människosonen går den väg som är bestämd, men ve den människa genom vilken han blir förrådd!" Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta.

Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: "Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare.

Bibeln är som sagt realistisk när det kommer till de mänskliga gemenskapernas begränsningar men också visionär om församlingens höga identitet som Kristi kropp och aldrig utan hopp om att Jesu bön om enhet skall bli uppfylld.

Den senaste tiden har onekligen inneburit stora utmaningar för oss som gemenskap då den självklara mötesplatsen Nya slottet i Bjärka-Säby ser ut att delvis ges en ny inriktning då Pingstkyrkan i Linköping som äger och förvaltar slottet själva vill äga ansvaret för det regelbundna gudstjänstlivet på platsen.

Inför ett sådant besked är det viktigt att vi som upplevt platsen som ett andligt hem med unika förutsättningar får dela med oss av våra berättelser, bli lyssnade till och dela våra förslag om möjliga vägar framåt. Ingen skall behöva låtsas eller göra avkall på sig själv i mötet med den andre. Också känslor av vrede har sin plats men behöver kanaliseras på ett fruktbart vis snarare än att kapslas in. Nåd och sanning är inte varandras motsatser utan möts i Jesus Kristus.

I honom och genom honom finner vår gemenskap vägen även på den fortsatta färd.

Ett sammanhang som blivit vägledande för min egen del den senaste tiden är den tillfångatagna Paulus ord till församlingen i Efesos. Jag önskar att de skall vara vägledande för oss som kommunitet när det gäller såväl den inbördes gemenskapen som mötet med kyrkor och samfund, nu närmast Pingstkyrkan i Linköping med dess medlemmar och företrädare.

Efesierbrevet 4:1-5

Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålmod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den

andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

Dialogen med Pingstkyrkan Linköping

Många av er har skrivit och önskat uppdateringar kring dialogen med Pingstkyrkan. Här har jag sammanfattat de frågor som hittills ställts i de formella samtal som förts.

Den inledande uppställningen av frågor och svar avspeglar samtalet som fördes onsdagen 31 mars mellan EKIBS och Pingstkyrkan Linköping. Kommuniteten representerades av Jonas Eveborn, Liselotte J Andersson, Robert Magnusson och visitator biskop Esbjörn Hagberg. Församlingsledningen representerades av Marcus Sönerbrandt, Caroline Nyman och Per Ola Hellberg.

Församlingens svar nedan är hämtade ur minnesanteckningarna som fördes av församlingens sekreterare.

Fråga:

Vilka ordningar för tideböner och mässfiranden kan användas under EKIBS retreat, möten och andra arrangemang på Nya slottet?

Svar:

Om vi får en tydlighet så är det inte problem om ni har era gudstjänster. När ni hyr har ni full frihet att forma era samlingar. En brasklapp – ljus och rökelse kan behöva minskas pga påverkan på takmålningarna.

Fråga:

Är det tänkbart med två gudstjänster på söndagar?

Kan vi ha parallella gudstjänster, tideböner i olika kapell/rum när en hyresgäst har egna samlingar?

Svar:

Det regelbundna gudstjänsterna står vi för men vi tänker att en normalhelg där har vi en hyresgäst som har möjlighet att fira gudstjänst på förmiddagen och vi ansvarar för slottets huvudgudstjänst som troligen kommer att vara på eftermiddagen. Den som hyresgästen har kommer variera utifrån hyresgäster. När vi har ansvaret för gudstjänstlivet så finns en flexibilitet beroende på vem

som är där. Den som hyr vid t ex en retreat är den som formar söndagsgudstjänst och kan eventuellt även få påverka tideböner.

Fråga:

Kommer mässa att firas varje söndag med församlingen som ansvarig? Hur ser församlingen på deltagande av barndöpta och barn?

Svar:

Vi har ett öppet nattvardsbord där alla som bekänner Jesus som Herre är välkommen att dela gåvorna

Fråga:

Kommer tidebönerna fortsatt att bedjas i församlingens regi?

Svar:

Det regelbundna bönelivet är viktigt. Vi vill ta vara på det arv som ni har gett oss. Men vi kan inte lova att vi kommer att följa EKIBS ordning. Vi kan inte i maj säga hur tidebönerna kommer se ut långsiktigt framöver. Kommer troligen använda er tidebönsbok men komplettera med annat.

Fråga:

Kommer det finnas ett kontinuerligt böneliv även när Nya Slottet är uthyrt?

Svar:

Redan i dag har vi begränsat till bara middagsbön under sommar och jul/nyår. Vi vill arbeta för att ett regelbundet böneliv fortsätter.

Fråga:

Vad händer på söndagarna mellan EKIBS arrangemang?

För oss som bedjande gemenskap i komuniteten är det viktigt att gudstjänstrytmen pågår. En komunitet med vår struktur hålls samman av bönerna och mässan.

Svar:

Vi förstår att det blir en utmaning för er att EKIBS identitet inte kan utgå från tidebönerna och mässan på Nya Slottet. Men ett regelbundet gudstjänstliv kommer att fortsätta.

Fråga:

Vi är uppsagda från i sommar och har saker inplanerat i höst?

Svar:

Det är ansvaret för gudstjänstlivet som helt övergår till oss från sommaren. Detta rör inte bokningarna. Bokningar som ni gjort har vi inte för avsikt att avboka – behöver kolla litet mer vad som är bokat. Retreater, höstmöten mm finns alla möjligheter att anordna.

Fråga:

Vill ni betona att Nya slottet i första hand skall vara en församlingsgård?

Svar:

Vi har tittat på donationsbrevet. Vi ser det som vår kallelse och vår vision. Vi landade i en medvetenhet att Nya slottet är en kallelse för oss som församling. Det har väckts en längtan att vi som församling ska driva programverksamhet på Nya slottet. Hur vi jobbar med miljön, hur vi stärker upp det här långsiktigt. Där finns drömmen – att tydligare leva ut vår kallelse. För att det ska ske så behöver distansen minska mellan församlingen och Nya slottet. Vi har tittat på Nya Slottets framtid i ett bredare perspektiv bl a gjort en enkät. Den visar att församlingsmedlemmar vill utnyttja Nya slottet mer.

Fråga:

Ni vill ha en större bredd?

Vi som ser den stora bredd av människor som söker sig till EKiBS arrangemang just för att vi är en ekumenisk arrangör vill påtala att det ur vårt perspektiv är svårt att förstå att ni som lokal pingstförsamling kan garantera en större bredd än den som redan finns. Är inte risken att det blir tvärt om?

Svar:

Vi vill ha ett mer ägandeskap på Nya Slottet, men också öppet för fler, bredda ännu mer, bjuda in till samtal med olika trossamfund.

Vi vill ge möjlighet till fler att bära med sig sin gudstjänst in på Nya Slottet.

Det finns hjärta i församlingen för Nya Slottet som församlingsgård, för att nå nya människor och för ekumenik.

Det finns en bredd i gåvobrevet – kultur, samhällsperspektiv mm som vi behöver ta hänsyn till och inte bara ekumenik.

Vi vill också ta hjälp av er i programarbetet.

Fråga:

Kommer det här att påverka Johannesakademins möjligheter att vara på slottet med bibliotek och studieplatser?

Svar:

Johannesakademins böcker är ett fint bibliotek men vi behöver ta ett omtag, var och hur. En fråga som vi behöver titta mer på. Det borde finnas utrymme för biblioteket på Nya slottet.

Fråga:

Finns det plats för våra ikoner och liturgiska kläder?

Svar:

Vi får återkomma om var EKIBS kan ha sitt material. Omdisponeringar behövs. Vi vill göra om en del på Nya slottet.

EKIBS skulle behöva samla ihop sina saker. En inventarieförteckning behöver göras snarast. Sedan får vi återkomma med tydligare svar

Vi har tidigare pratat om en ikonutställning men behöver återkomma om lämplig placering.

Fråga:

Kan vi arrangera retreatar och möten på Nya slottet i samma omfattning som idag?

Svar:

Troligen. Vi behöver få återkomma med tydligare svar.

Fråga:

Ser ni några förutsättningar för ett gemensamt arbete kring husfolket?

Svar:

Vi jobbar på som vi gjort – inte ovanligt att vi tar stöd från er men de är församlingens ansvar.

Kommentar från EKIBS: Vi tror att en tydlig målgrupp för ett husfolkliv är präster, pastorer, diakoner och andra församlingsarbetare som tar ett sabbatsår eller som är under utbildning på väg in i tjänst. Vi har många goda vägledare på olika områden i komunitetens nätverk som gärna bidrar med undervisning. Vi skulle gärna bidra mer till husfolket men det bygger på ett starkt ömsesidigt förtroende och att EKIBS spiritualitet också rymms för husfolket.

Önskemål:

Vi från Komunitetens råd och styrelse vill gärna möta hela församlingsledningen och inte bara presidiet. Ett sådan möte kan läggas upp på olika vis digitalt, men viktigt att alla får möjlighet att lyssna och bidra.

Svar:

Vår församlingsledning är 28 personer. Vi tycker det är svårt att mötas så många.

Fråga från församlingsledningen till EKiBS:

Hur ser EKiBS på att den gudstjänstfirande gemenskapen i mycket liknar en församlingsgemenskap utan att vara organiserad som en församling?

Delar av församlingsledningen i möte med den gudstjänstfirande gemenskapen i Bjärka-Säby

Onsdagen 21 april mötte drygt 10 personer ur församlingsledningen den gudstjänstfirande gemenskapen i ett digitalt samtal.

Jonas Eveborn återger mötet:

En första inbjudan från församlingsledningen gick ut på att vi skulle mötas i grupper om åtta personer med två representanter från församlingsledningen och sex från den gudstjänstfirande gemenskapen. Det visade sig snart att den gudstjänstfirande gemenskapen inte var beredda att möta församlingsledningen utifrån de premisserna utan föredrog ett gemensamt möte som ett första avstamp. Samtal i mindre grupper kan eventuellt komma senare.

Ett klargörande gjordes om hur den gudstjänstfirande gemenskapen kan definieras som en regional grupp inom kommuniteten. Den består av medlemmar i Pingstkyrkan i Linköping och Kommuniteten, men också av personer som varken är medlemmar i det ena eller andra sammanhanget. Det som håller samman gruppen är EKiBS gudstjänster som EKiBS föreståndare bär ansvaret för. Den gudstjänstfirande gemenskapen bär olika uppgifter i gudstjänsterna men också inom andra delar av slottets verksamhet som kommer slottets gäster till del.

Syftet med mötet var enligt församlingsledningen att få med sig vad den gudstjänstfirande gemenskapen tycker är viktigt inför formandet av församlingens regelbundna söndagsgudstjänst kl.16.

Jag vädjade då om att församlingsledningen istället bör inleda med att lyssna till berättelser från den gudstjänstfirande gemenskapen om hur beskedet att säga upp avtalet om söndagens mässa har landat hos oss och att vi ges möjlighet att berätta om varför den är så viktig för oss och Ekumeniska Kommuniteten som helhet.

Samtalet kom att hamna där istället för det framåtskridande arbetet med församlingens söndagsgudstjänst.

Det gavs många personliga vittnesbörd om platsens och gudstjänstlivets betydelse, så som man kommit att lära känna det tills idag, och man kan överlag säga att det blev ett känslofyllt samtal med många tårar. Många exempel fördes fram på varför man tycker att uppsägningen av avtalet kring mässan, som ett första steg, var en dålig ingång i samtalet och planerna om en regelbunden gudstjänst som församlingen ansvarar för men där man önskar att vi skall delta.

Till det mer konkreta som framfördes:

Kommunitetens utgångspunkt är att söndagens mässa fortsatt kommer att firas på en eller annan plats och tid även de söndagar då det inte äger rum retreat och möten i EKIBS regi på Nya slottet.

Vi tror fortsatt att det finns utrymme för flera gudstjänster att firas under en söndag på Nya slottet. Församlingen vill hålla förmiddagen fri för hyresgäster att kunna ha sina gudstjänster och samlingar när de hyr in sig.

Vi framförde att vi kan vara flexibla när det gäller tiden. Det har inte minst pandemin lärt oss.

En farhåga vi ser är att församlingen ställer individer i gemenskapen, och inte minst husfolket, inför ett mycket skarpare vägval mellan mässorna/gemenskaperna/herdarna om vi tvingas fira EKIBS mässa på en annan plats. Om vi däremot kan vara kvar som regelbunden hyresgäst varje söndag kan det bli mer naturligt att man ibland firar församlingens gudstjänst på eftermiddagen.

En person ur församlingsledningen ställde frågan om prioriteringsordningen:
Tiden?
Platsen?
Ordningen?

Jag gav ett svar där jag framhöll att tiden är viktig då mässan avslutar en retreat eller ett möte men att vi kan vara betydligt mer flexibla när det gäller övriga söndagar. Vi kan fira mässan på andra platser även om vi som sagt tror att det är fortsatt möjligt för församlingen att avsätta en dryg timme per söndag för oss att hyra in oss. Även om det kan göras mindre justeringar och variationer i vår mässa har jag väldigt svårt att se att EKIBS och pingstförsamlingen skulle vara tillfreds med en helt gemensam ordning som "huvudgudstjänst". Däremot kan det kompletteras med andra gudstjänster.

Församlingsledningen har vid flera tillfällen uttryckt att man inte vill ha en ”konkurrerande” gudstjänst på söndagar. Det blev tydligt under mötet att vi vänder oss mot såväl begreppet som föreställningen utan hellre talar om mångfald, särskilt om man fortsatt vill låta Nya slottet vara en ekumenisk miljö.

Digital retreatdag | Gör er inga bekymmer

Kommunitetens medlemmar, noviser och vänner välkomnas till en digital retreatdag via det digitala verktyget Zoom. Länk till retreaten och underlag till tidebönerna skickas ut via mail. Vid frågor: info@ekibs.se

Retreatdagens vägledningar hålls av Ellen Merethe Wilkens Finnseth

LÖRDAG 29 MAJ

Program

- 8.00 Laudes
- 10.30 Vägledning
- 12.00 Middagsbön
- 16.00 Vägledning
- 18.00 Vesper
- 20.30 Completorium

Öppet Zoommöte

TISDAG 1 JUNI 19.00

Kommunitetens föreståndare Jonas Eveborn inbjuder tillsammans med råd och styrelse Kommunitetens medlemmar, noviser och vänner till ett öppet Zoommöte med fortsatta uppdateringar och möjligheter att ställa frågor och dela tankar och reflektioner kring kommunitetens fortsatta väg.

Ny anställning i EKIBS

Från den 1 april 2021 arbetar Joseph Halldorf hos oss som ny administratör på deltid. Han delar tjänsten med Daniel Persson fram till och med augusti för att komma in i arbetet. Därefter kommer Joseph gå upp i tid och Daniel kommer gå ner i tid. Hur det ska se ut exakt ska vi se över under augusti månad.

Vi hälsar Joseph varmt välkommen som vår nya administratör och det är honom ni kommer träffa på när ni kontaktar komuniteten framöver via telefon eller mail.

Generalkapitlet 12-15 augusti 2021

Vi tror tyvärr inte att det är möjligt att genomföra ett ordinarie generalkapitel med deltagare från hela Norden på plats i Bjärka-Säby i år. Vi planerar i stället för ett upplägg liknande förra årets. Det bygger på en förhoppning om att pandemiläget är sådant att vi minst kan mötas upp till 50 personer i mitten av augusti. En del av de föredrag och bibelstudier som planerades inför generalkapitlet 2020 genomförs i år i stället. Vi tänker oss ett digitalt program torsdag kväll och fredag kväll. På lördagen möts vi fysiskt i de regionala grupperna samt digitalt för samtal och årsmöte. Den avslutande festmässan kan sedan firas på lördagen eller söndagen enligt de regionala gruppernas olika förutsättningar. Fortsatt planering sker tillsammans med de regionalt sammankallande personerna i komuniteten.

Guds frid

