



1 november 2024

Älska hela världen

Rubriken för det här brevet var också rubriken för Pilgrims Höstmöte som genomfördes den gångna helgen. Sedan 2021 arrangeras höstmötet inne i Linköping, i samverkan med domkyrkoförsamlingen, Ekumeniakyrkan, Babettes Kafferi och Studieförbundet Bilda.

Många av varandra oberoende deltagare vittnade om att det vilade en stor frid över dagarna trots myllret av människor. Som vi konstaterat tidigare har Pilgrims Höstmöte i god mening blivit en institution där vi känner igen oss i det mesta år från år.

Höstmötet avslutas med en högmässa i gemenskap med domkyrkoförsamlingen i en liturgi som vuxit fram i mötet mellan Svenska kyrkans ordning och kommunitetens söndagsmässa.

Ett av kommunitetens bidrag är att stå för predikan som varvas mellan preses och vice preses. I år hölls den av mig, Jonas Eveborn. I vanlig ordning utgörs därmed månadsbrevet för november av söndagens predikan som en hälsning från höstmötet.

Jag vill också passa på att rikta ett innerligt tack till alla volontärer och planeringsgruppen som möjliggör höstmötet som blivit till så stor betydelse för såväl återkommande som nya deltagare.

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet.

Tema: *Frälsningen*

Söndagens texter:

1 Moseboken 45:4-8,

1 Petrusbrevet 4:12-19

Matteusevangeliet 23:37-24:2

*

Var placerar vi den kristna tron i våra liv?

Är det något som hamnar på toppen?

Ett slags tillval när allt annat som hör livet till är på plats?

Som en fritidsaktivitet eller en upplevelse?

Den här söndagen med dess tema *Frälsningen* och de texter vi lyssnat till utmanar oss att se på det kristna livet som något betydligt mer genomgripande än en plusmeny.

”Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er.”

Det finns onekligen trevligare fritidssysselsättningar än eldprov.

Petrus talar allvar med oss den här söndagen. Det är inte enkelt att leva som en Jesu efterföljare. Han talar ur egen erfarenhet. Lidandet och prövningarna är många och oundvikliga.

Ett avklädande och en nedmontering av alla masker och bräckliga byggen.

Vad blir kvar?

Kärnan.

Jesu Kristi avbild och närvaro.
Tillvarons mittpunkt.



Att lida med Kristus... att lida som kristen... fortsätter Petrus. Vad betyder det?

Ibland tar sig Jesu lidande uttryck i tårar. Som när hans vän Lasaros träder ur tiden eller när Jesus gråter över Jerusalem. Över sakernas tillstånd.

Varför är det så mörkt och varför vill människorna inte ta emot den värme och det ljus han räcker dem?

”Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.”

Jerusalem, Jerusalem. Linköping, Linköping – eller vilken som nu är din stad eller by – hur ofta har jag inte velat samla dina barn...

Det är en stark gudsbild Jesus räcker oss. Skarp också i det att Jesus ännu en gång förtydligar sin gudomliga natur och att han är den Messias de väntat på. Just innan har han knutit sig till begreppet ”Herre” i en dubbel anspelning på gudsnamnet Adonaj och kejsarens plats i Romarriket. Nu är det en gudsbild ur andra och femte Moseboken som han gör till sin, eller snarare gör till sig.

Gud som en hönsamma under vars vingar, varma fjäderdräkt och kroppsvärme Guds barn får söka trygghet och skydd undan hotande faror.

Om ni idag förstått att det är under mina vingars skugga ni finner skydd. Jag är fredsfursten som kommer i ringhet; vapenlös för att visa på kärlekens och tjänandets väg.

Då som nu överröstas fiendekärleken av vapenskrammel och upprustning. Då som nu, leder krigets vapen inte mänskligheten en millimeter framåt när det gäller mognad, vördnad och verklig räddning. Då som nu är det avhumaniseringen av den andre som gör det möjligt att döda. Ja, vem kan egentligen döda en annan riktig människa. Eller skapa förutsättningar så att andra kan döda och dödas. Jerusalem, Jerusalem! Linköping, Linköping!

Avhumanisering och nationen, eller den egna gruppen, som föremål för avgudadyrkan – hör till de mest grundläggande faktorerna för att kunna utkämpa, eller snarare utstå ett krig. Ingen står ut med att svälta, plåga och döda en annan *sann människa*. För det krävs en nidbild. Ett avstånd. Ett objektifierande. Mobbmentalitet. Korsfäst! Korsfäst!

Ledarna och folket var oförmögna att förstå vad som verkligen skulle rädda dem.

Jesus adresserar ledarna med verop och folket med klagosången. Hönsammans värme förmådde inte tina det frusna där och då...

Men är det inte just den värmen Jesus själv söker när han snart går över till att tala till dem som är hans? Den lilla hjorden, den som i yttre mening ingenting var. Jesu avskedstal till dem som är hans leder över i bön där Jesus påminner sig själv, och oss om – inte bara hönsammans beskydd utan också hjärtslagen i den heliga treenighetens gemenskap.

”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

Kristi kors är frälsningens mittpunkt men svaret på Jesus bön är ett pågående frälsningsverk för att världen ska förstå vad de inte förstod den gången när Jesus klagade. Varje stad och bys namn kan räknas in i Jesu klagan. Varje människa kan räknas in i Jesu bön som mottagare och förmedlare av Guds kärlek. Frälsning är att låta Gud ta vid där vår gräns är nådd. Att ge som gåva vad vi tagit emot som gåva.

Varje Jesu efterföljares kallelse är som rubriken för Pilgrims höstmöte vittnar om: Älska hela världen!

DIGITAL HALVDAGSRETREAT I ALLHELGONATID
SÖNDAG 3 NOVEMBER

Program

- 16.00 Vägledning I från Antoniosgården, Kållandsö
Helgonen - tron får kropp
Robin Johansson
- 18.00 Vesper från Treenighetens kapell, Bjärka-Säby
- 19.30 Vägledning II från Antoniosgården, Kållandsö
En sky av vittnen - Helgonen och ikonerna
Robin Johansson

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

20.30 Completorium från Treenighetens kapell, Bjärka-Säby

Robin Johansson är ikonmålare och föreståndare för Antoniosgården på Kållandsö där ikonverkstaden är belägen. Robin är medlem i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby sedan 2012.

Ingen föranmälan.

Deltagandet i den digitala halvdagsretreaten är kostnadsfritt men tänk gärna på Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och årets insamling till stiftet El Qusiya i Egypten.

Ekonomiska gåvor kan skänkas på följande sätt:

Plusgiro: 530838-2

Bankgiro: 461-0713

SWISH: 123 122 31 97

Kollekt:

Ange "Gåva El Qusiya"

Om du inte nåtts av länkarna till Zoom och underlaget för tidebönera som skickats till medlemmar, noviser och vänner kan du få dem genom att maila preses@ekibs.se.

Liturgisk verksted i Oslo | Lördag 9 november
Metodistkirken Grünerløkka

- | | |
|-------|--|
| 10.00 | Jonas Eveborn leder en samtale for medlemmer, noviser og venner i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby |
| 11.00 | Kaffe |
| 11.30 | «Løft deres hjerter» Del I
Liturgisk verksted med gjennomgang av Ørkenmessen i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Jonas Eveborn |

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

- 13.00 Middagsbønn
Lunsj
- 14.30 Liturgisk verksted Del II
- 17.00 Ørkenmesse
Den forberedende liturgien begynner 16.45

Sted: Metodistkirken Grünerløkka
Thorvald Meyers gate 56 A, Oslo

Påmelding for deg som ønsker lunsj til
Anne-Lie Andersson
E-post: alch8118@gmail.com
Mobil: 97565995

Hvis vanskelig å delta på alt er det mulig å være med på deler av dagen.
Velkommen!

Ikonmålar kurs med broder Norberto Secchi

28 april - 2 maj 2025
Vårdnäs Stiftsgård

Under vår kommunitets besøk hos systrarna och bröderna i Monastero di Bose har vi mange ganger møtt broder Norberto som med sin varme lagt ut ikontraditionen som forvaltas i klostergemenskapen. Etter en mycket uppskattad kurs den gangna vårintern återkommer vi med en ny kurs som välkomnar såväl nybörjare som mer erfarna deltagare. Kursdagarna inramas av morgonmässor och tideböner.

För anmälan och mer information: info@ekibs.se

Boende i Bjärka-Säby

- Vill du bo, be och odla med oss i Ekhammar i Bjärka-Säby?

Under första kvartalet på det nya året kommer det äga rum ett skifte på våning två i fastigheten Ekhammar i Bjärka-Säby vilket gör att vi kan erbjuda tre nya personer plats i bygemenskapen. Ekhammar ligger i direkt anslutning till Treenighetens kapell som förvaltas av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

MÅNADSBREV TILL EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

med ett dagligt gudstjänstliv. I fastigheten bor komunitetens preses Jonas Eveborn med familj. Hör av dig till honom på adressen: preses@ekibs.se eller på telefon 0730-208753 om du vill veta mer.

MÄSSOR I REGION BJÄRKA-SÄBY NOVEMBER 2024

24	8.00	Slottskapellet Domssöndagen eller Kristus konungens dag <i>Kristi återkomst</i>
30	18.00	Treenighetens kapell <i>Minnesdag - Aposteln Andreas</i>

Guds frid

